

Sool-Öen 2017



Utgiven av:
SOLLERÖ HEMBYGDSFÖRENING

Redaktion:
Ullas Arne Andersson, Håkan Grudd, Sara Markus Jansson, Ola Måspers,
Britt-Inger Nilsson, Sölve Olofsson, Torbjörn Nääs och Christina Axelsson Thorssin.

Vänligen ange källa om ni använder våra artiklar i något sammanhang.

Layout: Torbjörn Nääs
Tryck: StudioArt Print Dalarna AB
ISSN 0281-6334

Sool-Öen 2017

Innehåll

Till läsaren.....	5
REDAKTIONEN	
Sollerö sockenförening.....	7
STAFFAN BOND	
Emigranttidningar.....	17
TORBJÖRN NÄÅS	
Sollerö brandväsen.....	21
BÖRJE SVENSSON	
Ångbåtsbryggan.....	27
TORSTEN KJELLGREN	
Giftmordet i Ryssa 1868.....	37
BUS GUNNEL ÅKESSON	
Elsa Öhman och soldtackan.....	43
DAN LISSEL	
Olle Nyberg.....	51
SÖLVE OLOFSSON	
Kents funderingar.....	57
KENT OLSSON	
Sollerö skolas diktböcker.....	61
BARN FRÅN SOLLERÖ SKOLA	
Gesunda Snowboardklubb.....	65
PETER VINTER	
Sollerö IF Roddsektion.....	71
ANNELIE BIRKEHOLM	
Ett kyrkominne.....	89
MARGARETA AHLSTRÖM	
Sollerö Musteri.....	93
SÖLVE OLOFSSON	

Solleröäpplet.....	99
ULLAS ARNE ANDERSSON	
Istiorior.....	103
BRITT-INGER NILSSON	
Växter.....	107
ULLAS ARNE ANDERSSON	
Vädret 2016.....	113
ULLAS ARNE ANDERSSON	
Glimtar från 2016.....	121
SARA MARKUS-JANSSON	



Till läsaren

REDAKTIONEN

Årets upplaga av Solleröns hembygdsbok är den 46:e i ordningen. Liksom tidigare år täcker den ett brett ämnesfält av företeelser och aktiviteter, funderingar, historier och glimtar från året som gått.

Vi är många som samlar dessa böcker och använder dem som ett slags uppslagsverk. Det stora antalet artiklar gör dock att det börjar bli svårt att få överblick. Det är därför med glädje vi kan berätta att även Sool-Öen har tagit ett steg in i den digitala världen: På Sollerö hembygdsförenings hemsida finns numera en komplett innehållsförteckning för alla upplagor sedan starten 1972.

Flera artiklar finns också att läsa digitalt. I den allra första upplagan från 1972 kan man till exempel läsa om bakgrunden till namnet Sool-Öen. Här hittar man också något av den vision som Lilly Sterner-Jonsson, Gösta Schmidt och Ewald Håkansson bar på när de tog initiativ till att starta en hembygdskrönika:

Nuet är den gräsrotsnivå, där framtiden börjar, men också historien. Framtiden spirar som en stjälk ur kulturarvets mylla, men historien är dess rötter. Vad som händer i dag, är historia i morgon. Därför vill vår krönika handla om livet både i går och i dag, men också i morgon, i den mån vi kan skymta framtiden.

Foto: Torbjörn Nääs

Redaktionen