



# Skolbarnens dikter

BARN FRÅN SOLLERÖ SKOLA

## Kärlek

Min morfar dog för några månader sedan.  
Jag ger morfar jättemycket kärlek.  
Han betyder mycket för mej.  
Han var snäll och lekfull.



Thea Sundberg, åk 1

## Känner du som jag

Jag är kär  
Jag har aldrig sagt det till dig.  
Jag är rädd att det ska spridas.  
Kanske säger du det.  
Läskigt  
Pirrigt  
Men underbart.



Märta Boork, åk 2

Foto: Torbjörn Nääs

## Mina vänner

De ställer upp för mig  
En kram gör mycket  
Vi tar hand om varandra  
Vi är ledsna  
Vi är glada  
De är snälla  
Mina vänner är bäst!



Emma Stenback, åk 3

## Bruden från Billerud

Jag träffa en brud i Billerud  
hon va min skatt  
men hon ville ha en katt  
hon kickar med en boll  
och har full kontroll  
hon vann mitt hjärta  
när jag fjärta  
hon äger på planen  
å jag står vid kranen  
hon var min kvinna  
men hon ville försvinna



Ville Mossberg, åk 4



Alfred Bylon Hinders, åk 4

## Utan dig finns jag inte

Att se dig varje dag och att känna din doft är  
det enda som kan hålla mig uppe från att falla  
ner i avgrundens djup.  
Jag vill skrika tills det inte går att skrika mer  
för att få ut allt det som bränner i mitt bröst.  
Jag vill dunka mitt huvud i marken tills det  
inte finns några krafter kvar att dunka för att  
få ut alla tankar vävda av dig.  
Men det går inte  
Du är den enda som finns för mig  
Mamma säger att man bara är en halv utan den man älskar  
Det är fel  
Jag är ingenting utan dig



Nora Bråmer, åk 5

## Även ett hjärta

Även ett hjärta  
av kol kan brinna  
fast med svarta  
lågor  
Even a heart  
of coal can burn  
But with black  
flames



Liv Ståhkloo, åk 6