

Dikter av elever i Sollerö skola

Årets tema: "Skogen"



Skogen

Trädet är grönt och brunt
En svart fågel sitter i trädet
Molnet är på himlen
Masken bor i hålan
Gräset är grönt

Mira Trapp, årskurs 1



Hösten

Solen lyser på min kind.
Nu så kom en liten vind.
Hösten är kommen.
Jag är så glad.
Snart kommer det falla ett litet blad.
Det plaskar i bäcken.
Det låter skönt.
Gräset är så grönt.

Agnes Iversen klass 2



Djurens dikt!

Flera tusen djur sitter i bur.
Djur behöver riktig natur.
Tur har vissa djur,
sådana som vi inte når.

Hur kan tigrar stå ut,
Vara jagade dagarna ut.

Tigerpäls är fint,
men snart är det vår tur,
Att hänga runt halsen på ett djur.

Stina Bylon Hinders Årskurs 3



SKOGEN

Tänk om du bodde i skogen?
Vad härligt det skulle vara.
Alla träd och djur beskyddar dig.
Vill du bo i skogen?
Slippa bråk och hat.
Tro på ditt hjärta och gör det som du vill.

Emilia Jernberg, 10 år. Årskurs 4



Svampen med frillan

Svampen är gul, och ibland är den ful.
Den luktar illa, smakar illa,
därför är den min söta lilla prilla.
Under hatten finns en frilla,
som tillhör Milla.
Frillan är stor, så alla glör.
Svampen i skogen sitter fast,
fast jag gav den ett riktigt kast.

Alva Brottar, årskurs 5

Vintersaga

Snöflingorna singlar ner,
det kommer bara fler och fler.

Räven tassar runt i snön,
där den träffar på en lönn.

Under lönnen syns en mus,
den har gjort ett litet hus.

Räven smyger sakta mot musen,
men den verkar så frusen.

Räven tar musen i sin mun,
då den märker att musen är väldigt tunn.

Räven bär musen till ett hus
han släpper ned den vid ett ljus.

Bredvid ljuset ligger mat,
ost och bröd på ett fat.

Musen äter glupskt och snabbt,
tackar räven och försvinner rappt.

Svea Granström, årskurs 5

