

# En skolresa år 1935

Bror Jönsson i Rullbo, född 1922, berättar här om sin första skolresa, d.v.s samma resa som Gunnar Hindemo nämner i föregående artikel. Enligt 1922 års födelse- och dopbok för Sollerö församling föddes 49 barn detta år. Så många fanns inte kvar ända till sjätte klass, men det var ändå 17 flickor och 17 pojkar som nu skulle enas om ett lämpligt resmål. Valet stod mellan Stådjan i Idre och Stockholm. Eftersom halva klassen ville resa norrut och halva ville resa söderut drog man lott, varvid Stådjan vann.

Resan företogs med en Erlandssonsbuss, kallad "Bulldoggen". Läraren hette John Arvid Persson. Han var ung och mycket idrottsintresserad, vilket kanske förklarar valet av sevärigheter utefter resvägen. "I Särna sågo vi Hedlunds priser", skriver Bror, vilket syftar på den berömde Per Erik "Särna" Hedlund, Sveriges första olympiamästare på skidor, Vasaloppsvinnare två gånger och många flera bedrifter i skidspåret.



*"Bulldoggen" har stannat för en paus i Särnaheden.*

Åter hemma. I skolbänken var det dags för uppsatsskrivning. Så här skildrar Bror en oförlömlig skolresa.

### Vår skolresa.

Vi reste från Tollerön till Stadjan den 2 aug. Vi startade med Carlssonssons nya buss klockan nio på morgon. När vi kom till Gesunda stannade vi för att Gunnar och Axel skulle stiga på. Sedan åkte vi förbi Ryssa, Tika och till Mora. Där åkte vi bort för att få bensin.

På bar det iväg till Årstadby och där stannade vi en stunda. Sedan åkte vi till Lärna. Där

sågo vi Hedlunds priser. Nästa  
saken vi kommo till, var Idre.  
Där stannade vi och fick kaffe.  
Sedan åkte vi en bit till, och  
kommo slutligen till Grängesås-  
vallen. Där satte vi oss ner för  
att äta, och redan gingo vi upp  
på Stödjan. Då vi varit där en  
stund, gingo vi tillbaka till vallen  
och lade oss.

På morgonen åkte vi tillbaka.  
Vi åkte förbi Idre, Lärna, Lims  
och Sälen. Där gingo vi över

Dalälven och kommo till Karas-  
sten. Därifrån starta skidåkarna  
i Karaloppet. Vi fortsatte genom  
Malung och Läljersfors, och  
där sågs vi en gammal masugn.  
Sen åkte vi hem. / :

Bror Jönsson



22-orna samlade på Idregårdens trappa med magister John Persson längst fram.