

# Dikter av skolbarn från Sollerön

## **Sollerön.**

Jag gillar solens ö  
här vill jag leva, här vill jag dö  
i Kooopen är det varmt och gott  
där kan du köpa en liter mjölk  
och en lott  
Här åker man runt på sparkar med hjul  
det tycker jag verkar kul  
Soldkellingarna de snubblar fram  
liksom grodorna hoppar  
vid Agnmyrens damm  
Kyrkan är det bästa vi har  
den skall alltid finnas kvar  
Ja, Sollerön är en ö som alla minns  
Ja - en ö som alltid finns.

*Elin Thorsell*

## **Min kompis.**

Min kompis är snällast i världen  
vi har en vänskap  
som inte går att beskriva  
hon hjälper mig i alla lägen  
vi är jämt tillsammans  
vi gör allt tillsammans  
Hon är min allra bästa vän

*Ellen Lidegren*

Duger inte jag?  
duger inte jag?  
Varför  
får jag inte vara med?  
Är det något fel på mig?  
Svara mig nu!

*Sandra Matsson*

Var är du?  
var är du?  
jag saknar dig nu  
så var är du?  
Förklara för mig nu!

*Sandra Matsson*

**Vår**  
Jag går i snön  
fåglarna kvittrar  
jag stannar upp  
en vind smeker min kind  
Solen värmer i hela kroppen  
Jag går i snön  
plötsligt ser jag en sak  
det är en blomma  
Det är en blåsippa  
den är så blå  
och så liten  
så liten och söt där i snön  
Jag reser mig  
och tittar  
på den ljusblå himlen  
Nu är det vår

*Sandra Axelsson*

**Snö**  
Nu snön ligger vit och fin ute  
Det ser ut som kristall  
Kristall är tungt  
och snö är lätt  
Allt är naturens under

*Mäjt Wik*

Du är min vän så trogen  
du gjorde mig glad  
men inte numera  
Varje gång jag ser ditt kort  
blir det vått i min ögonvrå  
det rinner en tår nerför min kind  
Var är du?  
Var är du min vän?

*Adina Gidlund och Therese Bondesson*

Du skiner som en sol  
Du är glad och munter  
jag vill ha dig hos mig  
inte för jag gillar dig  
men du får mig att bli glad  
det gör mig glad  
ett gott skratt är alltid bra  
Jag vet inte riktigt hur jag ska säga  
men jag vill få det gjort  
Jag älskar dig  
jag menar det innerligt.

*Adina Gidlund*

**En sorgsen dikt.**  
Vad skall jag göra?  
Jag kommer att mista min bästa vän  
Han är så pigg och glad  
det är alldeles för tidigt att dö  
Jag är jätteledsen nu  
även om han inte avlivats  
men jag vet  
att det kommer att ske snart  
han är sjuk  
Varför, varför just han?

*Tove Lundberg*

**Alla tider på ett år.**

Sommar, höst, vinter och vår  
det är alla tider på ett år  
Sommaren är skön, varm och solig  
det bästa med den är att den är rolig  
Hösten är sval, blåsigt och rysligt  
det bästa med den är att den är mysig  
Vintern är snöig och väldigt kall  
som ett snötäcke på en tall  
Våren kan jag inte förklara  
utan den får bara vara vår.

*Adina Gidlund*

Du tror att du är cool  
när du är så dum  
när du gör någon tjutande  
grinande och ledsen  
Fem minuter senare  
är du så snäll mot mig  
du säger att jag är din bästa vän  
men du förstår inte  
hur olika vi är

Du tror du förstår alla  
men det är inte sant  
du gör ju mig ledsen  
men så'n är inte jag  
Ibland struntar du i mig  
vänder ryggen åt mig  
bryr dig inte alls  
så gör inte en vän

*Madelena Stunis*

**Tillsamman**

Du och jag behöver vandra  
jag behöver dig här och nu  
så svik mig inte nu  
du och jag är ett kompispar

*Sandra Matsson och Adina Gidlund*

**Kanin**

Jag är en kanin  
snäll, fin och god  
och mjuk  
som ett mjukisdjur  
Jag ligger i din säng  
när du skall drömma  
en dröm

*Adina Gidlund*

**Vintern.**

På vintern leker man med snö  
man både åker på den  
och bygger med den  
Man bygger stort  
och man bygger smått  
Man åker ner  
man åker upp  
Det snöar lite  
det snöar mycket.

*Jim Svensson*

**Sommardikt.**

Du sitter där ängen finns  
du väcker alla som minns  
hur blommorna kom  
till detta land  
och hur fru och man  
klarade sig  
från denna strid.

*Alexandra Dahlberg*

**Lövets liv**

Lövet föds  
när vårens grönska tränger fram  
Lövet lever i trädets grenar  
under sommaren  
Lövet dör  
på hösten  
när trädet går in i sin vintervila

*Mäjt Wik*