

# Dikter av elever i Sollerö skola

## **Barnets Ljus**

Jag tänder ett ljus för ett barn,  
som inget riktigt hem har.  
Jag tänder ett ljus för ett barn,  
som inte har det som jag.  
Jag tänker på barnen som ingen vill älska.  
Jag tänker på kärlek som ingen vill skänka.  
Jag tänker på sorgen  
som dom ej kan hjälpa.  
och jag tänker på ljuset  
som jag just fått tända.

*Carolina Goth*

## **Kriget**

Hur många liv måste kriget ta bort?  
Hur många ska offra sitt liv?  
Ty bomberna viner i fjärran så grå.  
Det hörs inget annat än gråt.  
Och varför ska människor kriga och slåss?  
Soldaterna på fältet längtar sig bort.  
Till livet därhemma och barnen förstås.

*Carolina Goth*

**Bara ett enda hej**

Jag ville att du skulle säga hej.  
Bara ett endaste litet hej.  
Så lätt för dig, men så stort för mig.  
Bara hej..  
Vi känner varann så bra, men ändå vill du inte säga hej.  
Bara ett endaste litet hej.

*Carolina Goth*

**Familjen**

Familjen är ens trygghet.  
Tryggheten finns i familjen.  
De som ingen familj har.  
Har ingen trygghet.  
En bror kan tyckas vara dum.  
Men han är en del av familjen.

*Rikard Land*

**Varför**

Jag bara undrar.  
Jag förstår inte.  
Men när någon dör eller försvinner,  
först då kommer man på  
hur mycket man älskar den  
och hur mycket den har betytt.  
Men då är det försent  
då hör den inte.  
Den varken ser eller hör  
alla tårar som dunsar mot marken.  
Dom rinner för min längtan efter dig  
och skammen att jag aldrig sa:  
Jag älskar dig.

*Carolina Goth*

**Vår**

Våren är här och det blommar.  
Det är knoppar i träden.  
Solen skiner och väcker fåglarna.  
Himlen är blå.  
På natten när det är stjärnklart ser jag kometen.

*Minsky Mats*

### **Vintern kommer**

Löven faller på skolgårdsträden.  
Det regnar dygnet runt.  
Ingen är ute.  
Allt är stilla och dystert.  
En fågel flyger sakta  
från ett träd till ett annat.  
Molnen vägrar att flytta sig från solen.  
Snart finns det inga löv kvar på träden,  
dom sista löven faller, fåglarna flyttar.

*Lina Nääs*

### **Gåmålt e bra!**

I tyttjer att vir kripper  
kullor och pöjker  
sku få kurser um ur man koker sötvåst.  
Å ur man prater sold-mål, vevå, spinn  
å släkt så dem djärd förr.  
Nug vilum full vir åller att gambla ska va kvärå  
fö um vir unggör int lär voss  
så kum ä bort.  
Men lärum vir voss  
så lärum vir vorå kripper  
å däm säine.  
Så kum ä tä go vidare.

*Måjt Wik*

### **Vår**

När löven kommer på träden,  
blommorna blomstrar,  
fåglarna kvittrar,  
då vet man att våren är här.  
Snön kanske inte har smält  
riktigt än,  
men inombords har man tinat.  
Man längtar lite efter sommaren,  
men inte jag.  
Våren uppfyller alla mina behag.

*Rikard Land*

### **Dikt**

Också den som är ovan vid saker  
kan vara rädd,  
men om man har varandra  
så kan det hjälpa

*Susanne Jakobsson*

**November**

November känns kall och ruskig.  
Det luktar av vissna blad och blommor.  
De skall sova sin vintersömn.  
Träden står kala, snart kommer vintern.  
Solen skall väcka blommorna  
när det är vår.  
Jag fryser men det är härligt!

*Isadora Wetterborn*

**Dikt**

Kärleken gör mig glad i natten  
Kärleken är viktig.  
Dina ögon är så vackra.  
Jag blir glad bara jag ser dig.  
Jag minns när vi borstade tänderna ihop.  
Jag vill bara vara med dig,  
ingen annan än du.  
Jag tittar på månen och tänker på dig.  
Jag längtar till sommaren,  
när du kommer till mig.  
Då kan vi gå till stranden och bada hela dagen.

*Mattias Ahlström-Andersson*

**En vän för livet**

En vän skall vara snäll.  
En vän skall kunna lyssna.  
En vän skall vara personlig.  
En vän skall kunna prata.  
En vän skall inte ha hemligheter.  
En vän behöver inte vara snygg  
och smal, utan bara vara sig själv.  
Med min vän kan jag ha roligt och skratta,  
leka och dansa, bara vi vill.

*Sara Matsson*