

Dikter av elever i Sollerö skola

Sommar

Jag drömmer
drömmer gör jag jämt
om sommar och sol
nere på stranden
i den skönaste stol
vattnet
sköljer upp mot stranden
nästan alla leker i sanden.

Robin Ytterberg / Mattias Olsson

Himlen är blå
mjuk och mullig
i himlen där bor Gud
i himlen bor min hund
och morfar
i himlen bor också änglar
änglar med guldgult hår
änglarna är snälla nu
men snällast - det är du.

Sara Håkansson

Du tror att du blir stark
om du använder knark
Men du blir bara pank
så du rånar en bank
Det är samma sak med rökning
det ger ingen pengaökning.

Johanna o Lisa Nyström o Linda Lund

Rosor är röda
violer är blå
därför
att vi är två.

Caroline Lenner.

Vännerna i backen.

Jag står däruppe
jag skall åka nerför backen
När jag står där
hör jag någon som ropar
- gissa vilka det är?
Jo, det är Simon, Anders och Jocke
dom står i snowboardbacken
och ropar
att jag skall komma dit
Jag blir glad
och varm inombords
Jag trodde dom aldrig skulle fråga
om jag ville åka med dem
Sedan
åkte jag med dem tills jag skulle hem.

Linnea Albertsson

Snön börjar sjunka
och solen värmer på
vindarna är kalla
visst är det härligt då
Snart är våren här
Åh, vad jag längtar till våren
det har jag gjort alla de här åren

Madelena Stunis

Blått som vatten och molnens himmel
grönt som gräset och trädens blad
rött som kärleken och rosens knopp
gult som solen och nattens stjärnor
lila som viol och markens ängsklocka
Det är mina älsklingsfärger

Minky Mats

Snö och is försvinner
våren kommer
men sommaren vinner
och dagarna går
så är det dags för nästa år.

Lisa Persdotter

Sommaren är varm och skön
det är härligt
att höra fåglarna sjunga i himlen
det är härligt
att ligga och titta
upp mot himlen
och se svalorna jaga myggen
det är roligt att gå ner till Agnmyren
och titta på grodorna
när de hoppar över vägen
det är härligt
att åka ut på Siljan
med pappa
och fiska
det är väldigt roligt

Anders Bondesson

Jag går
det är mörkt
jag fryser lite
men jag är inte rädd
för du är med

Du är fin
du är snäll
du är min dröm
det är dej jag drömmer om.

Tomas Lissåker

Jag är en skygg liten människa
i mitt ensamma hörn
Snälla - mobba mig inte
Snälla - låt mig vara
Snälla - låt mig gå
Vad jag behöver är ett förlåt.

Minny Mats

Vänskap

Vi hade så roligt du och jag
men nu verkar det som en lag
att man bara kan leka två och två
får det verkligen vara så

Du bytte ut mej
mot en du tyckte bättre passar dej
så svara nu ärligt, ja eller nej
existerar jag fortfarande för dej.

Anna Lund o Maja Holm

Tankar

Jag ligger i min säng
och tänker
hur min framtid skall bli
Jag hoppas
att framtiden blir som jag tänker
jag tänker
att jag och min kompis
har fullt med hästar
som springer och leker i hagen
en varm sommardag

Tove Lundberg

Jag ska plocka en blomma
som jag ska ge till dig
nu går jag ner till ängen
och plockar en förgätmigej
sen går jag hem till dig
men du, var inte hemma
då gick jag sakta hem

Linnea Albertsson

Min bästa vän

Min bästa vän, ja det var ju hunden
men inte vilken hund som helst
han var förståndig som bara attan
ja han var kompis med kattan
Ja han var med mig i alla väder
och följde mig på alla färder
och jag vill bara säga det
att jag älskade honom mest på jorden
men nu ligger han i graven
och jag sörjer
och tänker på hur det var
när han levde
hur annorlunda det var mot nu
Mitt hjärta brister vid blotta tanken
att jag inte får se honom mer
men i mitt hjärta finns han kvar
jag kan se en skymt av hans ögonpar
Men tiden gick
och vi skaffade en ny hund
men jag glömde inte bort min vän
som varit mig trogen i alla år
som jag funnits här på jorden
Men nu måste jag gå vidare
och ta hand om valpen vår
som skall finnas här på jorden
och bo hos oss i tretton år.

Anna Lund