

Dikter av elever i Sollerö skola

Jag frågar vad är lycka?

Kvällens frid, en tryckning av en tass
och inget mera.

Att segla ut ur gyttja, säv, hav och vass
och våran stora frihet estimeras.

Ack vad är livet?

Livet är en dröm,

en stor och mycket egendomlig ström.

Jag känner ömhet på den vilsna leden,

men jag vet inte vad jag ska göra med den.

Världens månljus trycker som ett lass,

jag längtar efter rodrets fasta tryckning i min tass.

Christer Heed

Året

Vintern den sköna är kommen,

snön den öser ner.

Alla djuren sover, tomtarna dom ler.

Men den lilla fågeln,

är det enda djur jag ser.

Inne är det varmt och skönt,

men det också lönt,

att ut i spåret skida, då kan

man få små glimtar,

nu när det är vinter.

Snön den tinar sakta,
den från himmelen.
Hela världen vaknar,
upp till liv igen.
Jag hör fåglar kvittra,
och hör bäckens porl.
Mitt skinn ej längre knottra,
när jag ute går.
Alla människor trallar,
ingen stilla står,
alla blir så glada,
nu när det är vår.

Hela ängen blommar,
världen är vid liv.
Solens strålar skiner,
över världens hav.
Alla glada miner,
gör mig också glad.
I den gröna backen,
blommar smultronen.
Solen lyser mig i nacken,
nu när världen blommar,
nu när det är sommar.

Äpplena är mogna,
träden lossar blad.
Blåbär, lingon, hjortron,
det gör mig så glad.
Vinden börjar vina,
regnet öser ner.
Alla blommor mina,
bara vissnar ner.
Men jag har alla minnen som tröst
nu när det är höst.

Johanna Nyström

En morgon i mars

Snön glittrar i solens sken.
På toppen av kyrkan är snön väldigt ren.
Björkens grenar blir svarta i solen.
Nu kan man ta av sig vinterkjolen.
Många grader minus är det nu.
Oj, det är så kallt, blå och hu.
Skare är det på snön i da'.
Nu måste jag sluta, men Sara heter ja.

Sara Håkansson

Erik gråter

Erik gråter. Jag klappar Erik.
Erik gråter. Jag kramar Erik
Erik gråter. Jag kramar och klappar Erik.
Erik ser på mig, jag ser på Erik.
Erik gråter inte mer.

Mattias Andersson

Var får jag bo?

Herrgård, hydda?
Skyskrapa, slott?
Hundkoja, husvagn?
Stort eller smått?
Tält eller kåta?
Kammare eller sal?

Mattias Andersson

Gåvan till dig

Jag tror att du
en stjärna nätt vill ha.
En liten gåva
en gåva skall du få
en riktig present till dig
min kära.
Jag vet att denna gåva
är dyrbar
men jag vill
att du skall ha den
för denna gåva är;
tro, hopp, kärlek.

Sofia Matsson

Horisonten

Jag tittar ut över berg och dal
och ser horisontens klara sken.
Jag vill åka dit
men vågar dock ej
för båten håller ej.
Jag tar den stora risken
och sätter mig i båten
och ror bort
till det skära skenet.
Och jag smeker sakta
det klara skenet
och känner
att det älskar mig.

Sofia Matsson

Tre ord

Jag blir glad om jag får höra.
Tre ord viskas i mitt öra.
Dom skall komma från ditt hjärta.
Och jag vill för dig berätta
Att jag gillar dig mycke'
Du är bäst i mitt tycke
Nu kan du väl säga mig:
"JAG ÄLSKAR DIG"

Lisa Nyström

Tänka

Jag sitter vid mitt skrivbord och tänker,
jag tänker på allt som har hänt och på det som
händer
och på det som kanske ska hända.

Maja Holm

Vinterdikt

Det var en kall vinternatt
och vi var ute och gick
och vi kände varandras andetag.
Månen lyste över våra huvuden.
Kylan spred sig över alla hus.
Man var inne och hörde vargarna yla
man satt och värmdes sig
efter en kall vinterdag.

Sofia Litzén, Linnea Albertsson