

Den gamla fäboden

Musik: Rull Karl Larsson

Text: Elsa Olofsson

*Jag vandrar en stig över välbekant mark
bland susande granar och fur.*

*En längtan jag känner betvingande stark
till fäbodens vackra natur.*

*Där vill jag dröja mig kvar
fäboden har
rofylld miljö invid glittrande sjö
och i minnenas spår
tankarna går
till denna plats i svunna år.*

*Nu den öde och övergiven står
denna fäbod som en gång var vår.
Jag kan höra dess melodi
där finns en ton av vemod i.*

*Här klingade förr genom gläntor och lid
en vallkullas lockande sång
Och skällornas plingande hördes bredvid
till kossornas lunkade gång.*

*Här växte blommor och bär
ljungen så skär
prunkade grann i en kvällssol som brann
Och när natten föll på
skogarnas rå*

*här smögo kring i varje vrå.
Nu ha fähus och gårdsgård fallit ner
inga grindar slå i vinden mer
Rönnen susar nu sommarn lång
vår gamla fäbods svanesång.*

Komp. Rull. Carl. Larsson

DEN GAMLA FÄBODEN

Arr. Solve Olofsson

(Dragspel med ack. analys)

Text: Elsa Olofson



1. Jag

van-drar en stig ö - ver väl - be - kant mark, bland su - san - de

gra - nar och fur En läng-tan jag känn-er, be-

tving-an-de stark, till fä - bo - dens vack-ra na - tur

Där vill drö-ja mig kvar, fä - bo - den har

ro - fylld mil-jö in - vid glitt-ran-de sjö och i minn - e - nas

© 1984 MÖLLER & SÖDERSTRÖM

spår tan-kar-na går till denna plats i svun - na

år Nu den ö - de och ö-ver - gi-ven står

denna fäbod som en gång var vår jag kan

hö - ra dess me - lo - di Där finns en ton av

ve - mod i

rit.

rit.

D7 E7 Ami D7 G Ami H7 Ami G Dmi6

/ I instr.-utförande spelas lämpligen melodins naturliga repris /