



Offerkällan

Sedan lång tid kallas området häromkring för Lunden eller Lundgärdet, vilket tyder på att denna plats vid källan och kapellet kan ha varit en gammal offerlund under förhistorisk tid. Det var inte ovanligt att man byggde den första kristna kyrkan på en gammal hednisk kultplats.

Källor som kallas Offerkällor eller Trefaldighetskällor ansågs ha en särskild kraft. Om man offrade föremål, gärna av metall, skulle man vinna hälsa och lycka genom källans undergörande krafter.

Ett stort antal källor under förkristen tid kallades "Torskällor" eller "Odens Brunnar" och var knutna till de gamla kultplatserna. Många av dessa källor kristnades sedan under medeltiden.

Källan Du ser framför dig kallas för Offerkällan. Det sägs att den aldrig sinar på sommaren och att den inte fryser på vintern. Vid källan har sannolikt vikingarna offrat åt sina hedniska gudar. Men kulten kan vara betydligt äldre än så. En mycket spännande tolkning av namnet Sollerön, solens ö, är att det kan komma från soldyrkan under bronsåldern.

I senare tid har man tänt majbrasor på denna plats, vilket även det kan vara en mycket gammal tradition.

Källan är numera upprustad. Stenarna har tidigare legat framför kyrkan.

Sollerö socken, fornlämning RAÄ 145.



Illustration: Daniels Sven Olsson
Text och layout: Dalarnas museum 2011



Im Heimatmuseum gibt es ein kostenloses Heft mit diesem Text auf deutsch, Schild 8.



A free booklet with this text in English can be found at the homestead museum, sign 8.

